

Ingezonden brief 31 december 2021

## Waar ligt u wakker van?

Je kunt wakker liggen omdat je bang bent dat je geplande zoveelste vakantie door Corona niet door kan gaan.

Je kunt wakker liggen omdat je felbegeerde nieuwste Apple iPhone op de eerste dag van verkoop al was uitverkocht.

Je kunt wakker liggen om de alsmaar hoger wordende energieprijzen.

Je kunt wakker liggen om de groeiende woningnood in ons rijke land.

Maar wie ligt er wakker om alle vluchtelingen die al tijden vast zitten in niemandsland tussen Wit Rusland en Polen? Of om hen, die hun leven wagen en de oversteek maken naar Engeland in rubberbootjes.

En wie ligt er wakker over de mensenwaardige opvang van alle inmiddels wel aangekomen vluchtelingen in ons land, die worden ondergebracht in tenten of in sporthallen?

Wie verplaatst zich in alle ontberingen die deze mensen vanaf hun besluit tot het ondernemen van hun vlucht, al hebben moeten ondergaan?

Wie maakt zich nu eens echt druk over de al jaren durende leegstand van grote gebouwen b.v. in Bergen op Zoom, die ooit gebouwd zijn voor bewoning van honderden mensen, en die met enige inspanning uitstekend beslist weer bruikbaar te maken zijn voor tijdelijke opvang en bewoning van vluchtelingen, voor wie alles beter is dan een sporthal zonder enige privacy.

Ze staan al jaren leeg nadat er de laatste bewoners- die er doorgaans met veel plezier hebben gewoond- hebben moeten verhuizen naar elders. Niet omdat verder blijven wonen in b.v. De Schelde flat niet langer verantwoord zou zijn. Niet omdat de zorg in het Cathrientje onmogelijk was geworden.

Laat iemand nu eens opstaan om uit te leggen waar de onmacht zit om alsmaar niet tot daden over te kunnen gaan. Laat de verantwoordelijken voor deze onbegrijpelijke misstanden nu eens hun nek uitsteken en alle dichtgespijkerde ramen ontdoen van het bijna verrotte spaanplaat om het daglicht binnen te laten, er de bezem en dweil door te halen, de kachel aan te steken, wat sfeer te

creëren en honderden radeloze vluchtelingen tenminste een minimaal maar wel een eigen woonplekje aan te kunnen bieden in afwachting van iets beters.

Het zou moeten kunnen. Het geeft energie en maakt blij te kunnen zien dat er nu eens niet langer wordt afgewacht, maar dat de mouwen worden opgestroopt om die klus te klaren. Het is toch niet uit te leggen dat er in NL wel 175 wordt vrijgemaakt om een schilderij van Rembrandt aan te kunnen kopen en daarnaast vol te blijven houden dat het zo moeilijk is om enkele duizenden vluchtelingen een goed heenkomen aan te kunnen bieden.

Beide onderwerpen hebben natuurlijk helemaal niks met elkaar te maken behalve dat beide gebeurtenissen in het zelfde rijke land plaatsvinden. Het is toch een kwestie van willen, van focus, van urgentie, van medemenselijkheid voor zover je er vanuit mag gaan dat deze nog ergens bestaat.

Ik lig wakker met een gevoel van onmacht en schaamte en ben de eerste die zich zou aanmelden om mee te helpen de panden die in mijn hoofd een rol spelen in dit verhaal, weer heel snel beschikbaar te maken voor bewoning.

En laten we nu eens niet achter een bureau kruipen om te onderzoeken wat er dan allemaal aan regelgeving om de hoek komt kijken, maar de gebouwen in gaan en aan het werk gaan. Zo ongelooflijk moeilijk kan dat m.i. echt niet zijn. Het hoeven geen luxe suites te worden. Maar wel eigen plekjes met stromend water, met verwarming met sanitair met bedden, stoelen en tafels. Kortom een eigen tijdelijk leef- en woonplek.

Het is een kwestie van willen!

Ja, ik wil! U ook? Laat u horen en laat u niets in de weg leggen om deze daad ten uitvoer te brengen.

Hoe mooi zou een nieuw jaar zijn als er al een paar eerste stappen zouden zijn gezet.

Gemeente, Stadlander en Tante Louise, alle partijen die een rol spelen in deze leegstands drama's . Alle partijen met macht en geld, maar kennelijk onmachtig of onwillig om dit drama op te lossen. En dat voor organisaties die pretenderen actief te zijn in het sociaal domein.

Als je gaat speuren in het archief van BN de STEM, schrik je ervan door hoeveel instanties en personen en politieke partijen al jaren wordt gesproken over exact dit zelfde onderwerp. Het is juist deze wetenschap die mij zo raakt. Het uitblijven van echte daadkracht.

Dan nu maar even géén sloop, of herontwikkeling, maar her bewoning in de meest eenvoudige zin van het woord. De panden weer gebruiksklaar maken waarvoor ze ooit gebouwd zijn.

Honderden vluchtelingen zullen u allen dankbaar zijn. Maar ook de stad en de wijk, die zich al jaren ergeren over deze aan niemand uit te leggen daad van onvermogen.

Ik zal de laatste zijn die durft te beweren dat dit een eenvoudig dossier is, maar wel de eerst die zijn hulp aanbiedt aan beslissers met invloed en met een groot hart.

Sta op! a.u.b. Toon kracht en kom nu in actie.

Wie doet er mee?

Bergen op Zoom

Een zeer verontruste mede burger, die iets wil doen aan dit onmenselijke drama.